

Länkarbetet hämmas av brist på pengar

HUSKVARNA (SmF)
Sällskapet Länkarna i Huskvarna, Jönköping, Norrahammar, Gnosjö och Gislaved har under hösten praktiserat en ny giv i sitt arbete. Man har med god tillslutning under hösten ordnat något som man kallar för sambandsmöten där respektive sällskap var sin gång svarat för värdskapet. Ett initiativ som fått gott gehör hos medlemmarna och resulterat i att ett 50-tal mött upp varje gång. Så var det också då huskvarnalänkarna stod för värdskapet. I centrum för dessa möten har varit debatten om ekonomisering av rörelsens arbete. På den punkten är inte medlemmarna nöjda. En större satsning från samhällets sida är nödvändigt anser man. Endast länklökaler kostar stora summor. Den är den förnämsta räddningsplanen för dem som fått alkoholproblemen.

Ordföranden i Huskvarna Otto Appelfeldt var en av kritikererna vid sammankomsten i Huskvarna. Han framhöll att en alkoholerad person rent statistiskt kostar samhället 100.000 kr årligen. Det är således stora summor som kunde sparas om man satsade på preventiva åtgärder i form av stöd åt länkarna.

Den rörliga verksamheten som länkarbetet innebär genom att medlemmarna är spridda över ett stort område medför ständigt ekonomiska bekymmer. Långa resor måste göras för att hålla kontakten med de enskilda medlemmarna. För att ge dem möjligheter att delta i sammankomster måste även resebidrag utgå till dem som inte kan bestrida kostnaderna själva. Oftast tillåter inte deras ekonomi detta, då de allra flesta ämrikat både sig och sin familj ekonomiska svårigheter genom alkoholproblemen.

— Hade vi mer pengar skulle vi också kunna gå ut till fackföreningarna, militärförläggningarna och andra större sammanslutningar och ge vårt bidrag till nykterhetsarbetet. Redan nu har vi planer på att så ska ske men vi behöver pengar för att förverkliga planerna. Vi har bevis på att en sådan information kan vara effektiv. Varje år har vi nämligen omkring 500 elever i Huskvarna skolor som kommer till vår länkgård för att ta del av vår alkoholupplysning. Det är detta arbete vi vill vidareutveckla och vårt hopp står därför till myndigheterna om hjälp till sådana resurser.

Länkleddare i Vaggeryd fick ge hjälp åt många



Nils Sandgren vid SJ- och Länkstandaren som båda haft stor betydelse för honom.

Vi träffade SJ-aren Nils Sandgren i Vaggeryd. Han har fyllt 60 år och går därmed i pension. Det kan vara anledning summera, inte minst med tanke på det arbete han nedlagt för Länkrörelsens frömma.

Det är drygt elva år sedan hr Sandgren anslöt sig till Länkarna. Han blev mer och mer anlitad i detta betydelsefulla arbete först i Jönköping och sedan i Sävsjö, men även i Vaggeryd har han tagit kontakter med människor som har spritproblem.

Sandgren var med och bildade sällskapet Länkarna på Kanalgratan i Jönköping, och några år senare bildade han tillsammans med tre andra sällskapet Länkarna-61. I Jönköping såg han gång efter annan hur spriten kan fördärva människan, men han hjälpte också kamrater till rätta under parollen "Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra". I lokalerna på Kungsgatan i Jönköping såg han många exempel på hur Länkarna kunde bli till hjälp för den enskilde och familjerna. Då var han ordförande i föreningen.

□ Kris inom Länkrörelsen

Men även här som inom andra föreningar och organisationer kan det uppstå kriser. Det hände i Sävsjö för några år sedan där man hade mycket svårt att reda upp traslighetserna. I den situationen värdade länkrörelserna i Sävsjö om hjälp av Sandgren, som då tog hand om ledningen där och lyckades få stabilitet över verksamheten och även över människor, som ansågs vara vrakgods, kom på benen igen och blev till glädje för familj och samhälle.

I dag har man i Sävsjö ett gott arbete inom Länkarna till nykterhetsfrömma.

Norrahammar blev det sedan. Där är han ordförande i en tämligen nybildad förening. Styrkan hos Sandgren är att han vågar tro på människorna och vidare att han aldrig blir trött på uppgiften att söka vägleda och hjälpa de människor som hamnat på livets skuggsida.

□ Fascinerande uppgift

Trots att Sandgren börjat komma lite till åren, har han visst inte tröttnat på denna uppgift, som han anser vara fascinerande. Att se hur enskilda människor förvandlas och se hur drinkarhem blir nya hem, är imponerande, tycker han. Det säger honom att han fortfarande har en uppgift, och en stor sådan och därför tänker han fortsätta att göra sitt bästa för dessa människor.

Många är de hustrur som kommit till Sandgren och tackat för god hjälp och likaså barnen, som visat en rörande tacksamhet inför den hjälp de erhållit då far slutat sprita, en urusel ekonomi rättats till och man framför allt fått uppleva en ny anda i hemmet.

I Norrahammar har man genom myndigheternas försorg fått en ny lokal. Detta bevisar att man även från kommunalt håll anser att denna verksamhet har stor betydelse.

Den 30 april går Sandgren i pension, och den dagen firar han tillsammans med hustrun genom att göra en resa till Italien.

□ Sju punkter på biblisk grund

Då vi frågar om Länkrörelsen har religiös anstrykning nämner Sandgren som sin åsikt att dess sju punkter är hämtade ur Bibeln. Många av de människor som man kommer i kontakt med är religiöst påverkade, och då brukar man söka hjälpa dem att få kontakt med de organisationer där de bäst trivs.

— För 12 år sedan var jag nere i nerverna på grund av spriten, säger Sandgren. Då jag rest från den ena platsen efter den andra en hel vecka och bara druckit förstod jag att det måste bli ett annat liv.

En sonhustru rekommenderade Länkarna, och Sandgren anmälde sig som medlem. Efter den dagen var det slut med spritfesterna, och det blev ett nyktert leverne.

RY-IN

Värnamo Nyheter lördagen den 13 april 1968

Stor länk-konferens hölls i Gislaved på långfredagen



Några av konferensdeltagarna: Sittande fr. v. Otto Appelfeldt, Huskvarna, Nils Sandgren, Norrahammar, Ake Pettersson, Gislaved. Stående fr. v. Erik Johansson, Smålandsstenar, Evert Åberg, Vetlanda, Harald Pettersson, Gislaved, Gösta Kardehede, Frölunda, John Åberg, Gnosjö, och Göte Lyckevall, Frölunda.

På långfredagen hade ett 100-tal representanter från olika länkrörelser i hela södra Sverige samlats för en konferens på hotell Nissastigen i Gislaved. På programmet stod främst överläggningar om nykterhetsvård och aktuella länkproblem.

En gemensam middag hölls så senare på kvällen där såväl de lokala föreningarnas representanter som gästerna talade. Underhållning sköttes av föreningens egna förmågor och en mycket fin stämning och optimism präglade sammankomsten och gjorde konferensen till en lyckad tillställning.

Mötet blev också ett stort steg i rätt riktning och stärkte deltagarna och deras organisationer i deras värdefulla samhällsinsats för nykterheten.

Gislavedskonferens:

Länkarna laddar upp för ännu större kamrathjälp

- För många skulle det säkert
- kännas genant att erkänna att
- de trivs i lag med alkoholister,
- men sällan har vi haft en så
- verkligt trivsamt och gemytlig
- kväll, som när vi i fredags
- var tillsammans med länkar
- och deras fruar från hela Små-
- landsdistriktet samt från
- Västra Frölunda i Göteborg på
- en stor länkräff på Hotell Nis-
- sastigen i Gislaved. Det var
- drygt 150 personer som sam-
- lats från Huskvarna, Vetlanda,
- Norrahammar, Gnosjö, Små-
- landsstenar och Gislaved m. fl.
- platser till en träff för att yt-
- terligare stärka det kamrat-
- skap och den kärlek till nästan
- som är grundpelaren i Län-
- karnas strävan att hjälpa var-
- andra. Det var en riktigt stor
- dag för Länkarna ty förmidda-
- gen ägnades åt överlägg-
- ningar i aktuella frågor och
- därmed stärktes också den
- grund på vilken man skall
- fortsätta länkrörelsens goda
- insatser i våra bygd.

I överläggningarna på förmiddagen, som leddes av Gislaveds Länksällskaps ordförande, Harald Pettersson, som ordförande i Västra Frölunda Länksällskap, Gösta Kadehed, diskuterades många för länkverksamheten i Frölunda och Smålandsdistriktet gemensamma problem och distriktsordföranden Ake Pettersson karakteriserade det som ett "upp-laddningsmöte" för att ytterligare stärka verksamheten. Det framgick också av ett par anföranden under kvällen, att länkarna är beredda intensifiera sin verksamhet. Det går inte att bara sitta på länklokalerna om kvällarna, vi måste också ut och ta vara på olycks-kamrater, var det någon som anförde.

Till supén på kvällen hälsades deltagarna välkomna av gislaveds-ordföranden Harald Pettersson, som redogjorde för programmet och därefter talade Göte Lyckevall från Göteborg. Lyckevall har tidigare varit i Gislaved och talat vid flera tillfällen. Bl. a. när länkrörelsen i köpingen startades. Han är alltid intressant att höra, och det är frestande att ta upp ganska mycket av hans synpunkter på alkoholismen och länkverksamheten. Han har själv varit så illa där, att han vet vad han talar om. Han började sitt anförande med att dra en liten parallell och erinra om att det var långfredag, den dag då människor en gång för länge sedan lät ondskan göra sig gällande mot en man som försökte hjälpa olyckliga människor. Han talade sedan om länkarnas strävan att hjälpa olyckliga kamrater och skildrade på ett levande sätt de svårigheter som en alkoholist drabbas av. Han konstaterade att det gällde att vara ödmjuk och varje aften tacka för den dag som gått, ty man är och förblir en enkel alkoholist och en enda pilsner kan vara nog för att återföra oss i avgrunden.



För goda framgångar och för gott arbete i sällskapet hyllades Erik Johansson, Smålandsstenar, med malmfat och blommor. Ake och Harald Pettersson överlämnar gåvorna.

John Åberg från Gnosjö talade också och konstaterade att det finns inga skrankor inom länkrörelsen - alla är kamrater och likar. Han erinrade också om ungdomen då man var ute och festade om, och hur lätt detta kan leda till den katastrof som alkoholismen innebär för dem som drabbas av denna sjukdom.

Efter dessa anföranden intogs en smakfull, gemensam supé och sedan följde en hyllning av länkkamrater som lyckats klara sig nyktra en längre tid samt ett par som nyligen kommit med i gislavedssällskapet. Ake Pettersson talade till dem och Harald Pettersson överlämnade blommor från gislavedslänkarna. Hyllade blev Bertil Karlsson, Gnosjö, som även genom John Åberg fick blommor från Gnosjölänkarna, Alf Norlander och Thore Strand, Gislaved, samt Erik Johansson, Smålandsstenar.

Länkarna passade också på att hylla sina damer för att de så helhjärtat stöder dem, och damerna fick representeras av fru Elsa Lyckewall, Göteborg, som fick en

bukett blommor. Ett särskilt tack och även blomsterhyllning gav gislavedslänkarna fru Elin Karlsson som på många sätt stöder dem i deras verksamhet. Hon överlämnade för övrigt senare under kvällen en gåva till länksällskapet, och det var inte första gången hon gjort så. John Åberg i Gnosjö hyllade särskilt Erik Nyberg, Smålandsstenar, för gott arbete och stöd åt länkrörelsen. Källarmästaren Sjunne Svensson fick också en bukett blommor för det utomordentliga sätt på vilket han tagit hand om gästerna hela dagen, och det kan nämnas att länkarna var det första sällskap som utnyttjade den nya matsalen på hotellet.

Frölundalänkarna satte verkligen pricken över i på en trivsamt kväll genom att med Valter Rosén som primus motor och med många bra medarbetare, framföra en revyunderhållning av verkligt god klass. Utan att direkt nämna någon före den andre vill vi konstatera att där förekom nummer som skulle slagit ut mycket av det vi får se på offentliga revy-scener.

Efter revyn blev det tillfälle för ytterligare ett par gäster att tala och bl. a. överlämnade Frölunda-ordföranden sin klubbs standard till Gislavedssällskapet. Den trivsamma länkfesten avslutades sedan med en stunds dans.